

FÖR VÅRA
YNGSTA
BESÖKARE

Välkomna på

FÖRVANDLINGSPROMENAD I PARKEN



Drottningholmsteaterns scen kan förvandlas till vad som helst; en skog, en strand, ett kök, en himmel. Parken utanför teatern är också full av fantastiska förvandlingar.

FÖLJ MED PÅ PROMENAD BLAND FÖRVANDLADE TRÄD, FÖRSTENADE GUDAR OCH ANNAT OFÖRKLARLIGT.

1. SLÄNTEN UTANFÖR DÉJEUNERSALONGEN

Här börjar parken. Innan den blev park var den ett träsk. Marken var lika mycket vatten som land och omöjlig för någon som var tyngre än en groda att beträda. Myggor sjöng i vassen och stack de som vågade sig in i deras skuggrike.

Men så började förvandlingen. Kungen grävde dammar där vattnet rann ner. Och på marken grodde gräs och stora träd fick fäste för sina rötter.

Myggorna flyttade. Alla utom två. De stannade modigt kvar och vaktade trots att solen nu sken över platsen. De surrade och fräste och morrade och röt och burrade upp sig så stort de kunde. Tills de en dag också förvandlades. Kan ni se dem?

2. BRON ÖVER DAMMEN

Lutar ni er över räcket kan ni se era spegelbilder i vattnet. Men titta inte för länge. Den som dröjer sig kvar kan förvandlas till en blomma.

Kanske ser ni någon av de förvandlade nu? Som står stilla vid dammkanten och fortfarande speglar sig i vattnet?

3. DIANAS HOLME

Nu har ni gått förbi sju alar, som från början var små alfrön, inte större än sockerkorn. Och ni har gått över bron till Dianas holme.

Hon är jaktens och månens gudinna.

Hon är känd för att rädda människor i nöd undan fara genom att förvandla dem till något helt annat. På det sättet har hon fyllt världen med fåglar, moln och träd.

Runt henne står några av hennes vänner. De är lindar nu. Är man tyst hör man hur de pratar och prasslar.

4. POJKEN PAN

I parkens utkant har Pan kommit på besök.

Han är herdarnas och de betande fårens gud. Med sin panflöjt kallar han på lamm som kommit bort och behöver hitta hem. Lammen är mycket förtjusta i Pan och kommer gärna när han spelar. Kanske tycker de att hans ulliga, lockar liknar deras egen päls? Kanske tror de att han är en av dem? Titta där bak och se vad ni tror?

5. FÖRVANGLINGSALLÉN

Nu går vi igenom Förvandlingsallén. Den är sjuttiofem träd lång.

Räkna gärna.

Ordet Allé betyder Gå. Och det rekommenderar vi att ni gör. Står man still här för länge blir allén kanske sjuttiosex träd lång. Eller sjuttiosju.

6. KUNGSVAKTEN

Här är ni trygga.

Ni står skyddade i en cirkel av tjugonio kungsvakter. Ser ni dem?

De var kungliga vakter som stod ute året runt i regn och rusk och sol och dimma. Först började mossa växa på deras stövlar och nu är de väldigt snarlika träd. Hälsa artigt och gå vidare.

7. DEN HJÄLMPRYDDA STENEN

I gräset väntar guden Mars.

Han är krigets och våldets gud. Som tur är har han förvandlats till sten. Men för säkerhet skull stannar vi inte. Vi bara tittar och går förbi.

8. NÄCKROSORNA

I den här delen av dammen växer de vackraste näckrosorna.

När parkens sländor kommer flygande förvandlas näckrosbladen till gröna, små öar där sländorna kan vila.

På natten hoppar förtrollade grodor mellan blommorna. Kysser man grodorna förvandlas de igen. Kanske till prinsar?

Kysser man sländorna blir de bara arga.

9. DET ENSAMMA TRÄDET

Här står ett ensamt träd. Mitt på gräsmattan. Det stod inte här när vi började promenaden i parken. Är det spår i gräset fram till trädet?

Lägg örat mot stammen. Slår ett hjärta där inne?

Vad tror ni att trädet var innan det blev ett träd?

TACK FÖR BESÖKET OCH VÄLKOMNA ÅTER!



**DROTTNINGHOLMS
SLOTTSTEATER**

*Hela Drottningholms slottsområde upptogs 1991 på Unescos
världsarvslista över omistliga natur- och kulturarv.*